

Wereldsolidariteit

Wie we zijn. Wat we doen. En waarom.



*De kracht
van mensen
samen*





Waarom Wereldsolidariteit?

Overall ter wereld werken mensen keihard voor een **beter leven** voor zichzelf en hun gezin.

Maar in het Zuiden worden die inspanningen heel wat minder beloond dan hier bij ons. Arbeiders in het Zuiden krijgen geen redelijk loon, moeten vaak in zeer slechte omstandigheden werken, kennen bittere armoede en hebben geen toegang tot gezondheidszorg of sociale zekerheid.

Hoe werkt Wereldsolidariteit?

Aan dit onrecht wil Wereldsolidariteit structureel iets veranderen, met **duurzame oplossingen**.

Hoe? Door de mensen in het Zuiden alle kansen te geven om zich te **organiseren**, zodat ze voor hun **rechten kunnen opkomen**. In een vakbond. Een vrouwenorganisatie. Een jongeren- en ouderenbeweging. Een mutualiteit. Een coöperatieve.

Samen sterk

De mensen in het Zuiden staan er niet alleen voor. Dankzij Wereldsolidariteit kunnen ze rekenen op de **steun van een uitgebreid internationaal netwerk** waar solidariteit écht telt. Want samen sta je sterker. En daar wordt iedereen beter van!

Bij Wereldsolidariteit geloven we heel sterk in 'de kracht van mensen samen'. Het is ons motto, onze reden van bestaan. In deze folder ontdek je welke kracht ons drijft. Van en voor welke mensen die kracht wonderen verricht. En je leest tenslotte hoeveel fantastische dingen we samen gerealiseerd hebben. Want de kracht van mensen samen is groter en sterker dan je vermoedt!

De kracht van mensen samen

Fijn dat we elkaar (opnieuw) ontmoeten!

Ken ik je ergens van? Neen, dit is geen goedkope versiertruc. Waarschijnlijk hebben we elkaar echt al eens eerder ontmoet. Op **Mano Mundo** misschien, het sociaalste festival van Vlaanderen, dat mee georganiseerd wordt door Wereldsolidariteit. Of tijdens de **Schone Kleren Campagne**, waarmee we de grote kledinggiganten onder druk zetten om de internationale arbeidswetten toe te passen. Je hebt ons waarschijnlijk ook gezien bij de campagne **'2015 – De tijd loopt'**, waarbij Wereldsolidariteit samen met andere noordzuidorganisaties haar volle gewicht achter de Millenniumdoelstellingen zet. Of misschien zijn we elkaar tegengekomen bij de verkoop van bloemzaad, wenskaarten of andere producten als steun voor onze partners in het Zuiden. Je ziet het: we ontmoeten je graag!



De *kracht* van mensen



“Sterkte heeft niets te maken met fysieke kracht.
Sterkte komt van een onverzettelijke wil.”

Gandhi

Dingen veranderen om mensen een beter leven te geven, vereist kracht. Gedeelde kracht. Alleen lukt het niet. Maar samen maken we grootse dingen mogelijk.

samen

Er is **kracht** nodig om beweging te krijgen in de vastgeroeste, ellendige arbeidsstructuren in het Zuiden. Om situaties uit te roeien waarbij kinderen, vrouwen en mannen schandelijk uitgebuit worden en tot 70 uur per week moeten werken voor een loon dat amper voldoende is om van te overleven.

Er is **moed** nodig om je ondanks de bedreigingen met ontslag (of erger!) te blijven inzetten voor de vakbondswerking in je bedrijf. Het vereist heel veel kracht om een mutualiteit uit de grond te stampen, zodat zieken niet aan hun lot overgelaten worden, omdat ze de dokter of de medicijnen niet kunnen betalen. Zodat vrouwen niet bevallen in mensonwaardige omstandigheden.



Foto: WS

Wereldsolidariteit gaat krachtig in de aanval tegen onrecht!

- Wereldsolidariteit geeft steun aan **arbeiders die zich verenigen** en het lef hebben om in moeilijke omstandigheden leefbare werkvoorwaarden af te dwingen.
- Wereldsolidariteit steunt de uitbouw van een **toegankelijke gezondheidszorg** via mensen die zich organiseren in kleine mutualiteiten.
- Wereldsolidariteit versterkt **jongerenorganisaties** in hun strijd om zelf werk te maken van de toekomst van jongeren.
- Wereldsolidariteit gaat resoluut in zee met organisaties die de **allerzwaksten** verenigen, zoals ouderen, migranten, vrouwen of kinderen.
- Wereldsolidariteit verstrekt **kleine leningen (microkredieten)**, waarmee mensen bijvoorbeeld een eigen zaak kunnen starten en zo kunnen zorgen voor een inkomen voor zichzelf en hun gezin.

Wist je dit?

Eén op vijf mensen ter wereld is tussen 15 en 24 jaar, dat is meer dan één miljard. De helft van alle werklozen ter wereld zijn jongeren.



“In ons land is vrijheid van vereniging een wet, maar als je een vakbondswerking in een bedrijf probeert op te starten, dan worden de mensen gewoon ontslagen. Het is dus helemaal niet evident om bij de vakbond te zijn. Twee van onze kameraden zijn door hun vakbondswerk al in de gevangenis beland. Maar we zeggen resoluut: tegen meer repressie reageren wij met meer verzet! Daarom is de solidariteit die we vanuit België voelen zo belangrijk. We voelen ons er niet alleen moreel door gesteund, maar het maakt ons ook sterker naar de overheid toe.”

*Francisca Elida Garcia (39) juridische dienst vakbond CNTG,
Guatemala*



Wereldsolidariteit is de derdewereldorganisatie van de christelijke arbeidersbeweging **ACW**. Het ACW is de koepelorganisatie van de vakbond **ACV**, de mutualiteit **CM**, de socioculturele verenigingen **KWB** en **Vakantiegoeogens**, de vrouwenbeweging **KAV**, de ouderenbeweging **OKRA** trefpunt 55+, de jongerenorganisatie **KAJ** en de thuiszorgdienst **Familiehulp**. Wereldsolidariteit heeft geen eigen leden, maar richt zich naar de leden van deze organisaties. Zij werken mee aan campagnes, verzamelen geld en gaan mee op ervaringsreis. Zij zijn de ambassadeurs van Wereldsolidariteit.

Naast hun financiering zijn onze structurele sponsors **Groep Arco - VDK** en **DVV**.

De kracht
van *mensen*
samen



“Je kunt geen wit op wit of zwart op zwart schilderen.
Wit heeft zwart nodig om wit te zijn, en omgekeerd.
Ieder mens heeft de andere nodig om zichzelf te zijn.”

Manu Dibango

Elke actie die Wereldsolidariteit steunt, wordt geïnspireerd en gevoerd door mensen van ter plaatse en helpt concreet om hun werk- en levensomstandigheden te verbeteren.

Wereldsolidariteit is een organisatie van en voor **mensen**. Mensen in het Zuiden en mensen in het Noorden. Samen. Mensen die zich organiseren om voor zichzelf en hun omgeving betere arbeids- en levensomstandigheden af te dwingen. Mensen die hun toekomst in handen nemen.

Want de toestand van onderdrukking en onderontwikkeling in het Zuiden is zeker niet te wijten aan een gebrek aan daadkracht van mensen ginder. Hun overlevingsdrang, hun doorzettingsvermogen in moeilijke omstandigheden zijn vaak erg indrukwekkend. Maar ze worden vaak tegengewerkt. Door een overheid die in gebreke blijft. Doordat er gewoonweg geen mogelijkheden zijn om iets uit te bouwen. Doordat werkgevers niet tolereren dat hun werknemers zich organiseren. Of doordat het economisch systeem en de internationale handelsverhoudingen ongelijkheid in de hand werken.



Foto: Gert De Haard - WMT - V

Wist je dit?

In Zwart-Afrika werken 9 op 10 mensen 'informeel': zij hebben geen contract, geen vast loon, geen sociale zekerheid. Over heel de wereld werken 211 miljoen kinderen in deze 'informele economie', dus zonder enige bescherming.



Foto: IAO



“Kleine schoenpoetser, kleine sleper van het brandhout, straatventertje met de grote ogen. Het kan toch niet dat dit jullie uitzichtloze toekomst blijft. Aan de ene kant van de wereld leert een grootvader zijn kleinkinderen het verschil tussen eetbare en giftige paddenstoelen. Aan de andere kant slepen peuters brandhout langs bergflanken, poetsen ze schoenen en proberen beste straatverkoper te zijn... want alleen voor de besten is er 's avonds bruine bonenpasta bij de tortilla.

Het is onze verdomde plicht onze volle steun te verlenen aan de organisaties die het extreme onrecht bestrijden!”

*Roland Van Crieking
tijdens ervaringsreis in Guatemala,
eind 2005*

Stop het onrecht, niet de mensen

Ze zijn met miljarden, de mensen in het Zuiden die vechten voor een beter leven. Vrouwen die knokken om hun kinderen eten en verzorging te geven. Mannen die proberen een inkomen voor hun gezin samen te schrapen als straatventer, ruitenwasser, vuilnisverzamelaar, taxichauffeur. Kinderen die uitgebuit worden als huispersoneel. Jongeren die het razend moeilijk hebben om een job te vinden.

Wie in het Zuiden al werk heeft, heeft meestal geen arbeidscontract of sociale zekerheid. Van pensioen, dopgeld, ziekteverzekering of bevallingsverlof kunnen arbeiders in het Zuiden alleen dromen. Hun arbeidssituatie is meestal penibel. Lage lonen, onregelmatige en lange werkuren en ongezond werk is dagelijkse kost.

Als mensen zich verenigen, kunnen ze opkomen voor zichzelf. Dan krijgen ze eindelijk uitzicht op een toekomst, in eigen land. Wereldsolidariteit helpt hen hierbij.



Wist je dit?

Over heel de wereld werken 1,4 miljard mensen voor een hongerloon van minder dan 2 dollar (1,5 euro) per dag. Erger nog: 520 miljoen werkers leven met minder dan 1 dollar per dag.



“Jobs verdwijnen in mijn land en gaan naar andere landen. Of ze komen naar ons land, maar drukken op onze lonen en onze sociale verworvenheden. Dit proces is in heel de wereld bezig. Arbeiders hebben elkaar nodig, wereldwijd. En dat heeft Wereldsolidariteit goed begrepen. Ik ben niet alleen blij, maar ook trots, om deel uit te maken van dat wereldwijde netwerk van Belgen, Dominicanen, werknemers wereldwijd. De kracht van mensen samen. Mooi toch?”

*Altigracia Jimenez, directrice
Amussol gezondheidsmutualiteit,
Dominicaanse Republiek*

“Wie een handeltje wil beginnen, kan bij onze vakbond aankloppen voor een microkrediet. Een bescheiden lening is dat, om bijvoorbeeld een aantal kippen te kopen plus een kar om de eieren naar de markt te voeren. Zo worden we zelfstandig en kunnen we voor onze kinderen zorgen.”

*Christine Nanga,
vakbond CNTB,
Burkina Faso*

“Mejor, mejor, mejor. Het kan altijd beter. Dit zeggen in een land waar corruptie, armoede en geweld de plak zwaaien, is niet gemakkelijk. Maar toch hebben we een privilege, we leven! Leven leidt tot hoop en tot geloof. Als je leeft, kan je hoop hebben en een strategie uitwerken om te bereiken wat je wil. Dat is waar wij in geloven, in een betere toekomst en in de mogelijkheid om die toekomst zelf te maken.”

*José Pinzon (Pepe),
algemeen secretaris
vakbond CGTG,
Guatemala*



“Op rondreis in Vlaanderen bezochten we musea over de ontvoogding van de arbeiders. Weet je, het lijkt wel alsof de arbeiders in onze landen in dezelfde situatie verkeren als jullie in de jaren '20.”

*Ludovicus Mardiyono,
KAJ Indonesië, tijdens de
internationale week, mei 2006*

“Dankzij de hulp van Wereldsolidariteit hebben we ons vormingsinstituut INFAS opgericht. Dat is een hele grote stap voorwaarts geweest. Met ons instituut bereiken we duizenden arbeiders. Die komen naar ons in de eerste plaats om een beroepsopleiding te volgen. Kook-en bakcursussen bijvoorbeeld bieden jobgarantie in de toeristische sector. Maar we bieden naast vorming nog allerlei diensten aan, zoals juridisch advies. De arbeiders die bij ons aangesloten zijn, kunnen nu bovendien werken volgens een vast statuut. Dat geeft hen meer zekerheid. Ook hun gezinsleden kunnen beroep doen op onze diensten.”

*Altigracia Jimenez, directrice Amussol gezondheidsmutualiteit,
Dominicaanse Republiek*

De kracht van mensen *samen*



“Als de muizen samenwerken, verplaatsen ze samen een olifant.”

Spreekwoord uit Burkina Faso



Foto: WS



Foto: WS

Wereldsolidariteit is een organisatie die drijft op de kracht van mensen samen. Noord en Zuid hand in hand. Mensen verenigd in een mutualiteit, vakbond, jongeren- of vrouwenorganisatie,....

Alleen door zich te organiseren, kunnen de arbeiders in het Zuiden hun vaak ellendige werk- en leefsituatie verbeteren. Het is verbluffend te zien hoe creatief en gedreven ze hierbij zijn. Ze bouwen gezondheidsmutualiteiten uit, creëren alternatieve tewerkstelling, voeren syndicale acties, kennen microkredieten of kleine leningen toe,... Kortom: ze zetten eigen vormen van sociale bescherming op, die perfect toegespitst zijn op hun eigen noden en verwachtingen.

Wist je dit?

Een stikster in China verdient 5 cent per uur. Als ze bij ons de jeans wil kopen die ze zelf gemaakt heeft en die hier verkocht wordt voor 35 euro, dan moet ze er 700 uur voor werken.

Wereldsolidariteit ondersteunt de inzet van de arbeiders in het Zuiden door campagnes in België. Beweging maken, actie voeren. Een stem laten horen, steeds luider. Op straat, in de vereniging, bij politici. Met vrijwilligers. Doel: politieke resultaten boeken, verandering teweeg brengen. Want de prioriteiten van het Zuiden moeten op de agenda van politici en bedrijven. En samen actie voeren werkt: buitenlands huispersoneel heeft nu een erkend en beter statuut. Schone Kleren zijn een begrip bij consumenten én kledingbedrijven. En elk jaar gaat er via Wereldsolidariteit meer dan 5 miljoen euro naar organisaties in het Zuiden.

Wereldsolidariteit en haar partner-organisaties in het Zuiden delen een gemeenschappelijke strijd, een gezamenlijk engagement. En dan is het verbluffend wat samenwerking allemaal kan teweegbrengen!

Mensen vragen om lange, duurzame relaties



Foto: Gent De Herdt - WMT - WVS

Wereldsolidariteit koestert de samenwerking met het Zuiden in langetermijnprogramma's. We gaan niet voor eenmalige projecten, maar kiezen voor duurzame relaties en duurzame resultaten. Met de meeste partners loopt er al jarenlang een samenwerking. Net daarom zijn de samenwerkingsverbanden van Wereldsolidariteit méér dan louter financiële ondersteuning.

Wist je dit?

Meer dan de helft van de wereldbevolking heeft geen enkele vorm van sociale zekerheid. Europa besteedt 25% van zijn BNP aan sociale zekerheid, in Afrika is dat amper 4,3%.

Resultaten die gezien mogen worden

- In West-Afrika werden al 102 mutualiteiten opgericht waar 150.000 gezinnen gezondheidszorg krijgen.
- Onder druk van de vakbond CASC hebben alle chauffeurs in de Dominicaanse Republiek een vast minimumloon van 200 euro per maand. Ze kunnen ook genieten van het sociale zekerheidssysteem dat de vakbond op poten heeft gezet.
- In Niger werd in 2005 een akkoord gesloten voor een loonsverhoging van 10%. De overheid engageerde zich om jaarlijks 2000 jongeren aan te werven in een openbare functie.
- In India kreeg de jongerenbeweging KAJ het voor mekaar dat regeringen in vier deelstaten 100 effectieve dagen werk per jaar garanderen voor werklozen.
- In Peru voerde de KAJ actie voor de bescherming van huisarbeidsters, die vaak in onmenselijke omstandigheden werken. Zo kwam er een wet die misbruiken effectief kan aanpakken.
- In de vrijhandelszone van Kattunayaga in Sri Lanka werd het onveilige, verplichte nachtwerk voor jonge vrouwen in de fabrieken afgeschaft.
- De Schone Kleren Campagne boekt resultaten door zowel de werkgevers in het Zuiden als de consumenten in het Noorden gevoelig te maken voor betere leefomstandigheden van de arbeiders in de textielsector.





Laat ze niet stikken Schone Kleren Campagne

Als je 's morgens je kleren aantrekt, sta je er niet bij stil dat ze aan de andere kant van de wereld gemaakt zijn. Veel mensen weten zelfs niet dat hun kleren in menonwaardige omstandigheden gestikt zijn. Daar proberen Wereldsolidariteit en de Schone Kleren Campagne verandering in te brengen.

Maar 5 cent per shirt

Het zijn vooral laaggeschoolde jonge vrouwen die onze kleren maken. De toegenomen concurrentie tussen bedrijven en landen zorgt dat ze op het scherp van de snee moeten werken. In landen als Bangladesh, India, Sri Lanka zijn de lonen in de kledingindustrie de laatste jaren zelfs nog gedaald. De arbeiders verdienen amper 5 eurocent per afgewerkt shirt. Werkweken van 70 uur zijn heel normaal.

Bedreigingen zijn een terugkerend patroon...

Werknemers die zich organiseren dreigen hun werk te verliezen en worden vaak ook bedreigd door het management. En toch slagen partners van Wereldsolidariteit erin om vakbonden op te starten, die te doen erkennen en vervolgens een collectieve arbeidsovereenkomst af te sluiten.

...en toch worden kleren stilaan 'schoon'!

De jarenlange inzet boekt succes: de werk- en leefomstandigheden van de arbeidsters verbeteren beetje bij beetje. Ook in het Noorden raakt de consument zich meer en meer bewust van het belang van 'schone kleren'. Maar er is nog veel werk aan de winkel. Wereldsolidariteit blijft zich dan ook onverminderd inzetten voor 'schone kleren'!

Als de nood het hoogst is...

Wereldsolidariteit werkt op lange termijn, met goed doordachte en lokaal ondersteunde programma's. En dan lijkt het misschien wat vreemd dat Wereldsolidariteit aan noodhulp doet. Maar hoe kunnen we lijdzaam toekijken als een moordende tsunami, overstromingen of orkanen duizenden mensenlevens eisen? Velen van hen zijn leden van Wereldsolidariteitpartners: vissers, straatventers, lokale wevers, vrouwen, ...

Als er een ramp gebeurt, gaan de sociale lokale bewegingen onmiddellijk aan de slag, lang vóór buitenlandse hulp en media arriveren. Ook nadat de eerste nood gelenigd is, blijven de sociale bewegingen voor een vangnet zorgen waar slachtoffers terecht kunnen.

Het is maar normaal dat zij bij hun partner Wereldsolidariteit komen aankloppen met de vraag om hulp. En natuurlijk laten we onze vrienden niet in de steek!

De kracht van mensen in noodsituaties

Wereldsolidariteit geeft doorslaggevende steun aan heel wat noodhulpprogramma's. Op onze typische, eigennuttige manier, toegespitst op lokale programma's en georganiseerd door de eigen bevolking. Want dat is een garantie voor duurzame resultaten!

- In Bangladesh werden werkplaatsen van wevers hersteld en kapotte of verloren weefgetouwen vervangen.
- In Atjeh in Indonesië wordt een steenbakkerij opgestart.
- In Nagapattinam in India krijgen 305 kinderen de kans terug naar school te gaan.
- Beroepsopleiding en microkredieten zorgen er in Sri Lanka voor dat gezinnen uit de armoede geraken.
- In Guatemala helpt onze partner 50 gezinnen bij de heropbouw van hun woning. Daarnaast bouwt ze een fabriekje om basismaterialen voor woningbouw te produceren.



Lever een
krachtige
bijdrage aan
Wereldsolidariteit

Word vrijwilliger!

- Werk plaatselijk mee aan een wereldmarkt.
- Voer mee actie.
- Maak kennis met iemand uit het Zuiden.

Iets voor jou? Contacteer onze Wereldsolidariteit-animator in je buurt.

Surf naar onze website voor hun contactgegevens.

www.wereldsolidariteit.be

Iedere gift maakt ons sterker. Je mag er zeker van zijn dat jouw geld terecht komt bij mensen die het verschil maken in het Zuiden. Giften vanaf dertig euro zijn fiscaal aftrekbaar. Met een doorlopende opdracht help je ons structureel.

Rekeningnummer 799-5500000-05 van Wereldsolidariteit.



Wereldsolidariteit vzw
Haachtsesteenweg 579
1030 Brussel
wereldsolidariteit@wsm.be
Tel.: 02 246 36 85
Fax: 02 246 38 85
www.wereldsolidariteit.be



Foto: Gert De Herde - WMT - WS



Foto: ACV

© V.u. Andre Kiekens, Haachtsesteenweg 579, 1030 Brussel
Samenstelling: Jaklien Broekx • tekst: Sabine Schuddinck • layout: Gevaertgraphics
100 % kringlooppapier • Niet op de openbare weg gooien a.j.b.

