

wereldburger

KRANT

25

6DE JAARGANG
OKTOBER-NOVEMBER-DECEMBER 2002



Ethiopië



Het land van de verbrande gezichten

Beste Wereldburger,

Waar ken jij Ethiopië van?

Oorlog, droogte, hongersnood, extreme armoede. ...?

Waarschijnlijk wel, want dat zijn de beelden waarmee we door de media overspoeld worden.

Wij hadden het voorrecht een ander Ethiopië te leren kennen. Een weeklang mochten we met onze partnerorganisaties, OSRA en HUNDEE, de 'boer' op. Letterlijk. Want we bezochten talrijke projecten op het platteland.

Maar eerst even Ethiopië situeren.

Ethiopië betekent letterlijk 'Het land van de verbrande gezichten'. De oude Grieken gaven het deze naam. Het ligt in het noordoosten van het Afrikaanse continent, in de zogenaamde Hoorn van Afrika.

In het noordoosten grenst het aan Eritrea, in het oosten aan Djibouti en Somalië, in het zuiden aan Kenia en in het westen aan Soedan. Het is nooit gekolonialiseerd geweest. Enkel in de periode 1936 - 1941 heerste er een korte Italiaanse bezetting. Maar heeft in het verleden altijd binnenlandse strijd gekend.

Ethiopië is ongeveer 38 maal zo groot als België en bestaat uit duidelijk te onderscheiden landschappen. In het noorden het Hoogland met ruige bergketens, grazige bloemrijke weiden in het zuiden, de machtige Nijlvallei in het westen en de eindeloze Ogaden-steppe in het oosten.

Precieze gegevens over de bevolking zijn moeilijk te krijgen. Er leven zo'n 59 miljoen inwoners.

Die kan je indelen in meer dan 70 verschillende volkeren die meer dan 200 afzonderlijke talen of dialecten spreken.

De Amharen en Tigrayers zijn met zo'n 15 miljoen de op één na grootste groep. Zij besturen het land en behouden een stevige greep op de samenleving.

De Oromo's vormen met zo'n 20 miljoen de grootste etnische groep. Het zijn voornamelijk herders en boeren.

Ethiopië: een fraai landschap en een kleurige mozaïek van mensen. Zo zouden reisagentschappen in hun brochures het land promoten. Maar menigeen is het lachen allang vergaan en het fraaie landschap verfleest door schade van voorbije oorlogen en droogtes, door rijen voedselzoekenden en ontheemden, door extreme armoede die voor het grootste deel van de bevolking er nog altijd heerst. Ethiopië bengelt nog steeds onderaan de lijst van de armste landen.

Kloppen die beelden dan?

Deels wel.

- Het conflict tussen Ethiopië en Eritrea is opgelost. Maar 30 jaar gewapende strijd laat zijn sporen na.
- Droogtes komen regelmatig voor. Klimatologische omstandigheden zijn hiervan de oorzaak en heb je niet in de hand. Het voorbije regenseizoen heeft maar twee maanden geduurd. Het graan verdroogt voortijdig op het veld. De rivieren zijn herleid tot magere beekjes. Het is een hele karwei om dagelijks aan het nodige water te geraken.
- Honger en voedselschaarste behoren nog steeds tot de dagelijkse zorg van de mensen op het platteland. Blijft de regen uit dan daalt de oogst onmiddellijk. 86 % van de bevolking bestaat uit

boeren en die zijn dagelijks in de weer om hun kostje bij elkaar te rapen om zichzelf en hun gezin te voeden.

- Van economische groei is er de laatste decennia geen sprake geweest. Werkloosheid is er heel hoog. Het loon van een arbeid(st)er is minder dan € 1,00 per dag.

Deels niet.

OSRA en HUNDEE zorgen ervoor dat er voor de boeren perspectief is. Door schijnbaar eenvoudige projecten veranderen ze het leven van een massa mensen.

Maar die beelden zie je niet.

Wij konden dat wel.

Dat proberen wij jou nu te tonen via deze wereldburgerkrant.

Het enige wat Ethiopië en België gelijk hebben is dat ze beiden eindigen op -ië

	Ethiopië	België
Bevolkingsaantal	59,5 miljoen	10 miljoen
Bevolkingsgroei	2,5%	0,2 %
Oppervlakte	1.104.300 km ²	30.518 km ²
Beroepsbevolking	Landbouw: 86 % Industrie: 2 % Diensten: 12 %	Landbouw: 2 % Industrie: 28 % Diensten: 70 %
Armoedegraad	33,8 % minder dan _ 1,00 per dag	5,5 % onder nationale armoedegrens
Geletterde volwassenen	35,4 % (29,2 % vrouwen, 41,5 % mannen)	99 % 99 %
Aantal inwoners per dokter	4 per 100.000 inwoners	365 per 100.000 inwoners
Levensverwachting	43,3 jaar	77,2 jaar
Moedersterfte bij geboorte	1.400 per 1000.000 geboorten	10 op 100.000 geboorten
Aantal kinderen dat voor 5e levensjaar sterft	175 op 1.000 geboorten	7 per 100.000 geboorten
Geen toegang tot gezond water	75 %	0
Gebruik van elektriciteit	22 kilowattuur per hoofd per jaar	7.904 kilowattuur per hoofd per jaar
Infrastructuur	Zeer weinig wegen 1 spoorweg Geen zeehaven Veel binnenlands vliegverkeer op 40 vliegvelden	Goed uitgebouwd weg-, spoor-, scheepvaart- en vliegverkeer
Plaats van het land op de ontwikkelingsindex	172e op 174 landen	5e op 174 landen

OSRA en HUNDEE streven naar integrale plattelandsontwikkeling en gemeenschapsopbouw via een samenhangend geheel van acties zoals watervoorziening, vorming, graanbanken, spaargroepen en kredietverlening. In 2002 steunt Wereldsolidariteit beide organisaties voor een totaal bedrag van _ 259.130,66 (10.453.305 oude Belgische franken)

Fabienne
en Ron



Water

20 liter water 15 km ver sleuren. Een onmenselijke dagelijkse karwei. Koffie drinken, gemaakt met water uit putten waar ook dieren dagelijks in rondlopen. Het is vragen om problemen. Dat konden we aan de lijve ondervinden.

'Water is leven. Niet beschikken over (zuiver) water veroorzaakt in ons dorp heel wat gezondheidsproblemen. Onze dieren moeten om de twee dagen kunnen drinken. We verliezen kostbare tijd om ons vee van het nodige water te kunnen voorzien.' vertelden de boeren aan medewerkers van OSRA.

Luisteren naar hun problemen en dan samen met hen naar oplossingen zoeken.

Dit heeft ertoe geleid dat OSRA sinds enkele jaren in verschillende dorpen met waterprojecten is gestart.

Naargelang het al of niet aanwezig zijn van water in de omgeving (grondwater, bronnen, rivier) is een verschillende aanpak nodig.

De eenvoudigste oplossing is in de regio waar natuurlijke bronnen aanwezig zijn. Eerst het bronwater analyseren op haar kwaliteit en indien voldoende zuiver bevonden, worden er waterreservoirs gebouwd die het water voor mens en dier scheiden.

Gezond water voor een relatieve lage kostprijs. 23 waterreservoirs werden tot op vandaag al gerealiseerd. We bezochten er enkele van en konden horen en zien dat de bewoners van deze gebieden het al een hele vooruitgang vonden.

**Water: bron van alle leven.
OSRA zocht het en vond het.
Voor vele boerenfamilies in Ethiopië, hun kostbaarste bezit.
Voor ons, gewoon maar een kraantje open draaien.**

Heel wat duurder wordt het wanneer er in de wijde omtrek geen water voorhanden is. Diep onder de grond zit er meestal wel. Het eruit halen is niet zo simpel.

We bezochten twee projecten waar het water van + 120 meter diepte naar boven wordt gehaald.

Het boren, de generator om de pomp aan te drijven (want elektriciteit is er niet), het waterreservoir, het kanaliseren van het water, maakt dat het een vrij dure investering is. + € 25 000. Maar wat het oplevert voor de lokale bevolking is veel meer waard.

Opmerkelijk bij deze waterprojecten is dat van bij de start de lokale bevolking intensief betrokken wordt. Zowel voor de bouw als voor het beheer en onderhoud achteraf.

Bij ieder project werd er een 'watercomité' opgericht. Zowel mannen als vrouwen maken hiervan deel uit. Er is een voorzitter, een secretaris, een klusjesman, een bewaker en een kassier. Iedere gebruiker betaalt een kleine bijdrage (€ 0,35 voor 30 liter water). Deze bijdrage is enerzijds nodig voor het onderhoud van de installatie en voor de brandstof voor de generator.

Anderzijds worden met de overige financiële middelen door het 'watercomité' en in samenspraak met de lokale bevolking andere initiatieven ontplooid. Dit kan bijvoorbeeld zijn het aanleggen van irrigatiekanalen naar een bepaald stuk grond waardoor ze op die plaats groenten kunnen gaan telen. Dit zorgt voor een gevarieerde voeding wat de gezondheid ten goede komt. Dit kan tevens verkocht worden op lokale markten.



Graanbanken: een duurzame garantie op overleven, ook bij tegenslag

Graan is het enige landbouwgewas dat het goed doet op de Ethiopische hoogvlakten. De graansoort "tef" is aangepast aan de hoogte en de droogte.

Voor het overleven van mens en dier is de Ethiopische boer volledig afhankelijk van het slagen van de graanoogst. Die valt door de onregelmatige en vaak uitblijvende regen vaak tegen. De maanden die je moet overbruggen tot de volgende oogst zijn lang en duur, want graan kopen van handelaars is dan de enige mogelijkheid.

Graanhandelaars profiteren van deze situatie.

Na de oogst kopen ze graan bij de boeren tegen een lage prijs want het aanbod is groot. De boeren hebben het geld nodig om hun grondbelasting en andere kosten te betalen.

Op het moment dat de voorraad van de boeren uitgeput is komen de handelaars terug en bieden het graan aan tegen het dubbele van de prijs.

Vaak is dit graan minderwaardige kwaliteit, afkomstig van andere gebieden en dus niet aangepast aan hun eigen grond. Hierdoor verhoogt het risico op mislukte oogsten.

Niet georganiseerde boeren staan machteloos tegenover deze handelaars.

OSRA en HUNDEE organiseren boeren, richten 'graanbank comités' op om samen sterk staan tegen deze uitbuiting. Via de oprichting van een graanbank: een soort veiling.

De graanbank koopt en verkoopt graan aan de boeren die lid zijn van het comité. De graanbank werkt als een coöperatieve. Ieder lid betaalt een bijdrage in de werking en prijzen worden onderling vastgelegd.

Graanbanken hebben heel wat voordelen voor de boeren:

- voor hun eigen oogst krijgen ze een eerlijke prijs;
- de kwaliteit van het graan is bewaakt;
- aankoop van graan kan met een kleine meerprijs;
- de maanden dat er niet geoogst wordt is er toch voedsel beschikbaar.

De comités krijgen tevens training in geldbeheer, management, planning, milieubeheer, ...

Door de verbetering van het inkomen en het regelmatig overleg, ontstaan spontaan heel wat projecten die de hele gemeenschap ten goede komen.

Zo hebben de boeren ondermeer beslist dat vrouwelijke gezinshoofden prioritair toegang krijgen tot de graanbanken, dat een deel van de winst van de graanbanken wordt gebruikt om bejaarden te helpen en dat meisjes ook naar school moeten kunnen gaan.

Een graanbank is dus veel meer dan een opslagruimte voor graan.

Het is de start van een boerenbeweging die samen initiatieven neemt en zich wapent tegen uitbuiting.

Zonder deze samenwerking zijn boeren op zichzelf aangewezen. Uit angst voor honger en ziekte van hun eigen gezin, is alles op overleven gericht.

Waar vind je dan nog tijd en ruimte voor solidariteit?

De graanbanken comités zijn het er unaniem over eens.

Door zich te organiseren en samen te werken en met de steun van OSRA en HUNDEE is de traditionele solidariteit hersteld. Na water en voedsel is de graanbank hun kostbaarste goed en biedt een duurzame garantie op overleven, ook bij tegenslag.





Microkredieten



**Elke jonge boer of boerin heeft geld nodig.
Om landbouwtuigen, zaaigoed, koeien, ossen, geiten, ... te kopen.
Om de landbelasting te betalen in het jaar voor de eerste oogst.
Om een eigen hut te bouwen.**

Eens buiten de hoofdstad Addis Ababa zijn er geen banken. Als die er al zouden zijn, wat kan je dan als arme boer aan waarborg geven? Je bezit nog niet eens het land dat je bewerkt.

Aan geld geraken is niet moeilijk. Geldwoekeraars bieden leningen aan tot in de kleinste en afgelegen dorpen. Liefst daar, want daar hebben boeren geen keuze en kunnen ze niet vergelijken. Daarom hebben woekeraars vrij spel. Ze rekenen intresten aan van 120% tot 200%. Terug te betalen binnen het jaar. Hierdoor raken boeren vrij snel in een armoedespiraal. Na enkele jaren werken ze enkel nog om hun leningen terug te betalen.

Is er een alternatief?

Ja, door staatsleningen. Die zijn goedkoop. 16%, maar je kan maar éénmaal lenen en je moet de lokale ambtenaar kunnen overtuigen (ook over je politieke integriteit).

Gelukkig erkent de overheid ook private initiatieven die samenwerken met de Nationale Bank van Ethiopië. OSRA en HUNDEE kregen deze erkenning voor hun microkrediet banken.

Leningen uitschrijven is voor deze organisaties geen commercieel product, maar een middel tot zelfontwikkeling van de plattelandsbevolking.

Om een lening te krijgen moeten een aantal voorwaarden vervuld worden.

- Boeren moeten zich verenigen in een comité van 15 à 20 boeren die een collectief engagement sluiten. Zij staan borg voor elkaar.
- Voor de eerste lening wordt uitbetaald moet er training gevolgd worden: over geldbeheer, sparen, handel drijven, verzorging van dieren, hygiëne, ...
- Tijdens de opleiding beginnen de groepsleden te sparen. Ze moeten 10% van het bedrag dat ze willen lenen vooraf bij elkaar gespaard hebben.
- Leningen gaan naar elk lid van de groep. Samen bepalen ze het bedrag

dat elk lid aankan.

- De wekelijkse terugbetalingen gebeuren in groep. Één boer wordt aangeduid als secretaris en overhandigt het bedrag aan een "loan agent", een personeelslid van OSRA of HUNDEE.
- Lenen en sparen gaan altijd samen. Bij elke terugbetaling storten ze een spaarbedrag.

Deze voorwaarden zijn tegelijkertijd ook een garantie. Ze leiden tot gemeenschapsvorming en leggen zo de basis voor verdere zelfontwikkeling.

De intrest is naar onze normen hoog. 24%, terug te betalen in maximum één jaar.

De intrest die ze op hun spaargeld krijgen bedraagt 6%.

Het verschil tussen beide is het werkingskapitaal waarover HUNDEE en OSRA beschikken.

Echter veel te weinig want:

- het gaat over heel veel en zeer kleine leningen;
- er zijn geen banken op het platteland: alles gebeurt met cash geld;
- de meeste boerencomités wonen ver van de stad: wekelijks moet er iemand naartoe;
- verplaatsingen gebeuren in het beste geval met de moto, meestal te voet;
- opleiding en vorming is gratis voor de boeren maar niet voor de organisaties; Winst maken zit er dus niet in.

Gevolg: moeilijkheden om nieuwe leningen te kunnen uitschrijven!

Aanvankelijk was er argwaan tegenover "die van 't stad".

Nu worden de mensen van OSRA en HUNDEE bestookt met vragen.

Want elke succesvolle (en dat zijn ze allemaal) groep maakt mond tot mond reclame.

Mannen en vrouwen organiseren zich spontaan en kloppen aan bij OSRA en HUNDEE in de hoop snel een lening te kunnen krijgen.

**Water, graan, dieren, ... daar draait het om.
De boerencomités van OSRA en HUNDEE zijn hier rond opgericht.
Maar het blijft daar niet bij.
Net als bij ons.
Als mensen met problemen samenkomen ontstaat er "beweging" en zoekt men naar oplossingen.
Vorming is dan belangrijk.
Is ook een werkterrein van OSRA en HUNDEE.**

Plant een boom

De streek waar de Oromo bevolking leeft is kaalgekapt. De behoefte aan hout in de hoofdstad is zo groot dat de voorbije eeuw alle bomen in een straal van 100 km rond de stad gekapt zijn. Één van de oplossingen bestond erin om Eucalyptus bomen te planten. Deze groeien snel en kan je na 3 jaar al kappen. Elke boer werd ervan overtuigd om op zijn grond bomen aan te planten. OSRA zorgde voor de jonge boompjes.

Vrouwen solidair met arme vrouwen

Vele vrouwen zijn gezinshoofd en zo arm dat ze niet aan de voorwaarden kunnen voldoen om lid te worden van een comité. Daarom werd binnen de vrouwen comités beslist dat vrouwen die een koe hebben hun eerste kalf doorgeven aan een arme vrouw. Met de voorwaarde dat die hetzelfde doet als haar koe de eerste keer kalft. Dit oeroude solidariteitssysteem werd nieuw leven in geblazen en kon maar omdat vrouwen een lening konden krijgen.

Vrouwenrechten

Traditioneel hebben vrouwen in Ethiopië een tweederangs positie. Ze kunnen niet erven. Geen leningen aangaan. Hebben geen inspraak in het gezinsbudget.

Door de komst van vrouwencomités dwingen ze respect af en versterken hun positie.

Vrouwen hebben beslist dat in hun gemeenschap de besnijdenis van vrouwen wordt afgeschaft.

Het feit dat het merendeel van de leningen naar vrouwen gaat is de mannen niet ontgaan. Vrouwenrechten staat op hun comitévergaderingen hoog op de agenda. Het zijn de mannen die beslist hebben dat hun dochters ook recht op onderwijs hebben.

Bejaardenzorg

Omdat landbouwgrond schaars is, willen oudere boeren hun grond aan hun zonen overlaten.

Hierdoor komen ze vaak zelf in extreme armoede terecht of ze zijn een last op het overlevingsbudget van hun kinderen. In de graanbanken comités werd beslist om een deel van het graan te re-

serveren voor ouderen. Met de winst kopen ze ook kalveren en geiten aan voor bejaarden en vormen ze bouwteams om hutten te bouwen.

Op vele vragen zoeken ze zelf een antwoord, en daar zijn ze fier op. Telkens wanneer we met boeren en boerinnen praatten vertelden ze spontaan over de onderlinge solidariteit die nieuwe kansen kreeg en over de veranderende positie van vrouwen.

Maar elk gesprek eindigde ook altijd met grote bezorgdheid over twee problemen waarvoor ze zelf niet over de nodige middelen beschikken om dit op te lossen.

Scholen voor de kinderen

Veel kinderen gaan gewoon niet naar school, eenvoudigweg omdat er geen is. Zelfs nu is het geen uitzondering om 20 km ver te moeten lopen tot de dichtstbijzijnde school.

Vaak een hut zonder banken of didactisch materiaal.

Voor meisjes is het probleem nog groter. Als ze dan al kunnen gemist worden thuis, is het vaak onveilig om zover alleen te lopen en hebben ze geen "deftige" kledij om op de grond te zitten.

Medische zorgen.

De onbereikbaarheid van de dorpen is één van de oorzaken dat er geen dokter langskomt.

In een land waar malaria, diarree, en gele koorts welig tieren, waar griep of kinkhoest nog dodelijk zijn en waar AIDS de meest woekerende ziekte is, is medische zorg geen overbodige luxe.

Er zijn echter te weinig dokters en verpleegkundigen. Hun prijskaartje is voor de boeren trouwens veel te hoog.

De vragen waren duidelijk, ons antwoord bleef echter uit.

We konden enkel beloven erover te schrijven, zodat men in Vlaanderen weet wat ze doen, wat ze kunnen, en waar hun problemen zitten.

Wij vonden het een magere troost voor hen.

Hun ogen blonken van verwachting...





WS altijd in je bereik :

OP HET NATIONAAL SECRETARIAAT :

- Postbus 20
Haachtsesteenweg 579
1031 Brussel
Tel: 02 / 246 36 85
Fax: 02 / 246 38 85
e-mail: wereldsolidariteit@wsm.be
rek.nr. 799-5500000-05
- voorzitter: Jan Renders
 - algemeen secretaris: Jef Van Hecken
 - educatiedienst: An De Wit, Marcel De Prins, Frieda De Koninck, Jaklien Broekx, Rita Vandelooy
 - projectendienst: Patrick van Durme, Françoise Donnay, Fabien Habimana, Musabyimana Tatien, Niko De Beukelaer, Els Van Hoof, Thierry Manhaeghe
 - fondsenwerving: Fabienne Sichien, Yolande Van Droogenbroeck, Lutgarde Van Boxstael
 - administratie en financiën: Lieve Hutsebaut, Martine Stroobants, Sylvia D'heer
 - secretariaat: Natacha Meignen, Hilde Ceulemans
 - communicatie: Ronald Godts

IN JOUW REGIO :

- Antwerpen, Nationalestraat 111 - 2000 Antwerpen
Johan Mast
Tel: 03 220 12 05 - Fax: 03 220 12 20
e-mail: jo.mast@acw.be
- Kempen, Korte Begijnenstraat 18 - 2300 Turnhout
Jef Vanhoof - Tel: 014 40 31 60 - Fax: 014 40 31 70
e-mail: jef.vanhoof@acw.be
- Mechelen, Begijnenstraat 18 - 2800 Mechelen
Bertout Hellemans - Tel: 015 29 25 53
Fax: 015 29 25 61
e-mail: bertout.hellemans@acw.be
- Brussel, Pletinckxstraat 19 - 1000 Brussel
Ronald Basteleus - Tel: 02 508 89 10
Fax: 02 508 89 03
e-mail: ronald.basteleus@acw.be
- Leuven, Bondgenotenlaan 131 - 3000 Leuven
Chris Daniels - Tel: 016 29 81 23
Fax: 016 29 05 55
e-mail: chris.daniels@acw.be
- Limburg, Mgr. Broeckxplein 6 - 3500 Hasselt
Anton Gerits, Christine Kruyfhoof
Tel: 011 29 08 08 - Fax: 011 29 08 36
e-mail: anton.gerits@acw.be,
christine.kruyfhoof@acw.be
- Zuid-Oost-Vlaanderen, St. Jozefsplein 2 -
9700 Oudenaarde, Koen Browaeyts
Tel: 055 33 36 71 - Fax: 055 33 36 73
e-mail: koen.browaeyts@acw.be
- Waas en Dender, H. Heymanplein 7 -
9100 St. Niklaas
Marita Meul
Tel: 03 760 13 56 - Fax: 03 760 13 63
e-mail: marita.meul@acw.be
- Gent/Eeklo, Korenlei 20 - 9000 Gent
Herman Peeters - Tel: 09 269 96 69
Fax: 09 223 44 53
e-mail: herman.peeters@acw.be
- Brugge, Oude Burg 13 - 8000 Brugge
Kim Marlier - Tel: 050 44 43 39 - Fax: 050 34 50 37
e-mail: kim.marlier@acw.be
- Oostende-Westhoek, Dr. L. Colenstraat 7 -
8400 Oostende
Philippe Goossens - Tel: 059 55 25 63
Fax: 059 55 25 68
e-mail: philippe.goossens@acw.be
- Midden en Zuid-West-Vlaanderen,
Wijngaardstraat 48 - 8500 Kortrijk
Tel: 056 23 37 11 - Fax: 056 23 37 04
e-mail: frederik.deschamps@krt.acw.be

WS op het World Wide Web:
www.wereldsolidariteit.be

Wereld-solidariteit dank zij jou !

Enkel via de steun van duizenden mensen kan Wereldsolidariteit voortdurend en steeds meer projecten steunen in de derdewereld.

De volgende organisaties werken mee aan de campagne van Wereldsolidariteit en dragen hun steentje bij aan de fondsenwerving. Op die manier steunen zij hun eigen partners in de derdewereld en alle alle organisaties waar Wereldsolidariteit mee samen werkt.



Andere projecten

Water comités. Graanbanken comités. Spaar- en krediet comités. Een comité is mensen samenbrengen.

OSRA en HUNDEE brengen mensen samen. Geven hen vorming. Een duwtje in de rug zodanig dat hun levensomstandigheden er stap voor stap beter op worden. Maar gezamenlijk één probleem oplossen, brengt meestal andere problemen aan het licht. OSRA en HUNDEE pakken ook die problemen aan. We stellen jullie hier kort nog enkele andere gerealiseerde projecten voor.



Klein en bescheiden gebouwtje.

Een os, een koe, een geit...

Een dier hebben dat ofwel de ploeg trekt, ofwel melk geeft, is van levensbelang in Ethiopië. Van een stier een os maken, dat doe je niet in een handomdraai. Een dier kan echter ook ziek worden, sterven. Dierenklinieken zijn er niet. 'Dan bouwen we er zelf maar een' zeiden ze bij OSRA.

Onderwijs.

In België verplicht tot je 18 jaar. In Ethiopië mag je van geluk spreken als je de kans krijgt om er naartoe te gaan. In het dorpje Mulo stond een vervallen schoolgebouwtje. HUNDEE zorgde voor de financiële middelen en samen met de lokale gemeenschap werd het gebouwtje opgeknapt.

Creatieve en handige leerkrachten. Door gebrek aan lesmateriaal knutselen ze zelf dingen in mekaar.



Ook voor schoolbanken werd gezorgd. Rechtstaand of zittend op de grond les volgen is niet zo evident.



Maar een flinke veearts die een gebied van + 40 km² te voet doorkruist om zieke dieren er weer bovenop te helpen.

'Bridge over trouble water'



Een mooi liedje van Simon & Garfunkel. In Ethiopië een realisatie van OSRA.

Tijdens het regenseizoen is het beekje een hard stromende rivier. De bewoners van de ene kant van het dorp konden niet meer weg. Dankzij de brug is de graanbank, de dierenkliniek, de markt,... alles terug bereikbaar.

OPROEP

OSRA en HUNDEE zorgen ervoor dat er voor boeren een perspectief is. Door schijnbaar eenvoudige projecten veranderen ze het leven van een massa mensen. Dit is het resultaat van (nog maar) 6 jaar hard werken en partnerschap met Wereldsolidariteit

Wij willen dit zeker verder zetten. Dit kan maar door jouw steun.

Het Voedselprogramma van de Verenigde Naties waarschuwt voor een nieuwe hongersnood in Ethiopië. De aanhoudende droogte dreigt de oogst te vernietigen.

Help OSRA en HUNDEE hun werkerterrein uit te breiden. Zodat nog meer boeren kunnen aansluiten bij de waterputten, graanbanken en het kredietsysteem. Zij bewijzen dat ze jouw gift waard zijn.

Laat hen niet in de steek.

Stort jouw gift op rekeningnummer 799 / 5500000 / 05 met vermelding: Ethiopië

In naam van OSRA en HUNDEE, dankjewel.